



Αθήνα, 15 Ιουλίου 2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

**ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη λογοδοσίας, διαφάνειας και θεσμικής
θωράκισης των Ο.Τ.Α.»**

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το πολυπλόκαμο κύκλωμα εκβιασμού και χρηματισμού που δρούσε στην Αθήνα, στο οποίο φέρονται ως εμπλεκόμενοι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Καθημερινά βγαίνουν στην επιφάνεια λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος που αφήνουν άναυδους τους πολίτες, ενώ η έρευνα των ανακριτικών αρχών συνεχίζεται και διευρύνεται.

Καθώς είναι άγνωστο ακόμα πόσο βαθιά και πλατιά φτάνει η συγκεκριμένη υπόθεση διαφθοράς, σιγή ιχθύος εξακολουθεί να επικρατεί από την πλευρά της Κυβέρνησης, ιδίως δε από το αρμόδιο για την Αυτοδιοίκηση Υπουργείο Εσωτερικών.

Μπροστά σε ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει καίρια την αξιοπιστία και το κύρος της Αυτοδιοίκησης στη συνείδηση του πολίτη και εμπεδώνει το γενικότερο κλίμα παρακμής που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της χώρας από τη ΝΔ, εύλογα οι πολίτες προβληματίζονται για το εάν και αυτή τη φορά θα τηρηθεί η πεπατημένη της συγκάλυψης και της αποφυγής των πολιτικών ευθυνών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πολλώ δε μάλλον όταν, όπως προκύπτει από την έρευνα, πολλά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αισθάνονταν αρκετά ασφαλή και πολιτικά «προστατευμένα» ώστε να χρησιμοποιούν τις θέσεις τους για να δημιουργούν εστίες διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος ή κατάχρησης εξουσίας.

Οι υποψίες αυτές μόνο επιτείνονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, όπως, για παράδειγμα, ότι η καθυστερημένη ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού που ενημέρωνε ότι οι υπάλληλοι τέθηκαν σε

αναστολή καθηκόντων εκδόθηκε μετά από παρέμβαση της Ν.Δ. ώστε να μην πέσουν τα φώτα στον αδελφό προβεβλημένου στελέχους τής τέως δημοτικής αρχής του Δήμου Αθηναίων που με βάση τη δικογραφία φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση.

Επειδή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον θεσμικό ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν προτίθεται να ανεχθεί να καλυφθούν οι πολιτικά υπεύθυνοι για αυτήν την οικτρή κατάσταση πίσω από το συνηθισμένο άλλοθι της παραπομπής των υποθέσεων στη δικαιοσύνη ή πίσω από επικοινωνιακές κορώνες περί δήθεν «μηδενικής ανοχής στο απόστημα της διαφθοράς» που δεν πείθουν πια κανέναν πολίτη.

Επειδή, δεν αρκούν για την έκταση και την κλίμακα του προβλήματος ημίμετρα όπως η θέση των υπόπτων σε αργία και η μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων, ούτε οι εξαγγελίες για αναβάθμιση μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, ενώ η ανακοίνωση για «περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου» πολύ συχνά λειτουργεί ως κυβερνητικό επικοινωνιακό άλλοθι, εάν δεν συνοδεύεται από στοχευμένα μέτρα,

Επειδή, ο θεσμός της αυτοδιοίκησης αξίζει μια καλύτερη τύχη από αυτήν που του επιφυλάσσει η πελατειακή αντίληψη της ΝΔ, η οποία γεννά και διαιωνίζει φαινόμενα όπως αυτό που αποκαλύπτεται τώρα με αφορμή την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού,

Επειδή, η εν λόγω υπόθεση αδικεί και αναστατώνει τους χιλιάδες υπαλλήλους Ο.Τ.Α., οι οποίοι ευσυνείδητα φέρουν εις πέρας ένα υπέρογκο έργο χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση και απαξιώνονται συλλήβδην,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- 1. Πώς και γιατί το συγκεκριμένο κύκλωμα αφέθηκε να λειτουργεί ανενόχλητο επί μακρόν και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής εποπτείας επί των Ο.Τ.Α. μολονότι προκύπτει ότι η δράση του κυκλώματος ήταν εκτεταμένη και μακρόχρονη;**
- 2. Για ποιον λόγο δεν λειτουργούν ακόμα νομοθετημένοι θεσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, ο συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην Περιφέρεια Αττικής;**

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση -και με ποιο χρονοδιάγραμμα- να συστήσει διυπουργική επιτροπή με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για την δημιουργία πλαισίου διαφάνειας και λογοδοσίας στις υπηρεσίες των ΟΤΑ που έχουν επαφή με πολίτες και επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν ελεγκτικό ρόλο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παππάς Πέτρος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος